

## **WELKOM!**

Welkom op de zesde landelijke ABCD-Popeldag. Waarbij we gaan diepzeeduiken naar schatten van gemeenschapskracht! De zesde Popeldag in alweer zijn derde vorm. Na landelijke bijeenkomsten op één plek en een digitale editie vanaf 1 locatie, is dit variant 3; 'die op 12 verschillende locaties'. Mooi is dat we een deel alsnog samen kunnen doen; door digitaal in verbinding te zijn.

### *Altijd op zoek naar verbinding*

Deze variant 3 raakt ook direct aan twee elementen van ABCD. De eerste is dat we ons, als mensen, met elkaar verbinden, in welke vorm ook. De coronatijd heeft wel laten zien hoe belangrijk verbinding is, fysiek, en als het niet anders kan of gewoon handig is, digitaal. Verbinding om elkaar te steunen, om te geven wat je elkaar te bieden hebt. Om onze verhalen te delen. Om mens te zijn. Om in actie te komen! En sámen kracht te ontdekken én ervaren! Afgelopen jaar heb ik, namens en mét de ABCD-community, het boek 'Altijd Nieuw Gedoe' mogen maken. Wat mij tijdens het schrijven vooral raakte, was wat het betekent als een groep bewoners collectieve kracht ontdekt en vervolgens ervaart wat het kan betekenen. Waar je als groep toe in staat bent als je eenmaal beseft wat je elkaar allemaal te bieden hebt. Waarbij iedereen zijn rol speelt. En degene die de kar in eerste instantie in gang trekt net zo belangrijk is als de mensen die de kar blijven duwen. Mooi voorbeeld van het besef dat je als verbonden groep bewust van alles voor elkaar kunt betekenen, zijn de Lief & Leed-straten. In het boek vertelt community builder Heleen van Praag dat het feit dat een straat een Lief & Leed-straat wordt, het gemakkelijker maakt om attent voor elkaar te zijn. Het is een aanleiding voor contact en om moeilijke dingen bespreekbaar te maken, zoals een overlijden. In dat persoonlijke contact kan vervolgens weer van alles ontstaan." Het als groep ontdekken én inzetten van collectieve kracht is wat ABCD een radicaal andere manier van denken maakt. Je zégt niet alleen dat bewoners in een buurt leidend zijn, maar maakt er werk van. Bewoners mogen niet meepraten tijdens een inspraakavond, maar leiden de verandering! In beleidstermen is de uiterste consequentie dat beleid niet langer het doel is, maar een middel. Faciliterend aan processen in de buurt die geleid worden door bewoners. Beleid wordt dan op straat gemaakt en is dienstbaar aan de collectieve kracht van bewoners.

### *Het gedoe verduren*

Daarmee komen we automatisch bij het tweede element, het 'gedoe'. Werken vanuit ABCD is werken aan nieuwe democratische verhoudingen. En democratie is per definitie gedoe. Samen werken en bouwen aan sterke buurten en gemeenschappen gebeurt in een krachtenveld waar veel verschillende mensen, karakters en meningen een plek moeten krijgen. Dat betekent gedoe in het samen komen tot ideeën en, erna, in het doen. Gedoe tussen buurtbewoners, buurtmakers, buurtwerkers, beleidsmakers en bestuurders, die vaak niet alleen iets voor of met een buurt willen, maar daar ook op voorhand al ZELF ideeën over hebben. In het boek staat een mooi voorbeeld uit de Kbuurt in Amsterdam Zuidoost, waar dit gedoe tussen bewoners en professionals van buiten de buurt soms écht het karakter van een strijd heeft. Waarbij community builder Mike Brantjes aangeeft dat niet het ritme van de overheid, maar dat van de buurt leidend zou moeten zijn voor wat er in een buurt gebeurt. 'Gedoe' maakt community building soms ook bijzonder vermoeiend. Omdat, zoals

Mike het beschrijft, je het gevoel hebt dat je als bewoners samen iets goeds voor de buurt doet, maar toch steeds moet vechten om bij 'beslissers' aan tafel te komen en te blijven.

*Iedereen heeft iets te geven!*

Het is misschien wel dé reden dat ik zo trots ben om deze dag te mogen openen. Omdat jullie, zoals jullie daar nu op 12 locaties zitten, het gedoe niet alleen weten te weerstaan, maar het zo kunnen hanteren dat jullie steeds weer, met elkaar, een volgende stap weten te zetten. Met jullie inzet maken jullie zo wondertjes in buurten mogelijk. En daar mag ik dan over schrijven of, in dit geval, praten. Eerst dacht ik daarbij steeds: waarom mag IK dat toch allemaal doen? Terwijl jullie uiteindelijk de mensen zijn die het allemaal mogelijk maken? Die het leven in buurten leuker, interessanter en gezelliger maken? Het antwoord diende zich aan op Radio 1. In de auto hoorde ik misschien wel HET liedje dat de essentie van ABCD vangt. Het is van De Dijk en heet 'Nergens goed voor'. Zanger Huub van der Lubbe zingt waarin hij, als mens, allemaal tekort schiet. Hij heeft geen centen makke, heeft nooit een vak geleerd, hij kijkt niet uit zijn doppen en zijn handen staan verkeerd. Hij is niet moeders mooiste en geeft nooit fouten toe en als hij vrijt, is hij liever lui dan moe. Maar er is één ding waarin hij uitblinkt: hij kan van iemand houden, zoals niemand anders kan. Ieder mens heeft anderen iets te bieden. En kan een groep met iets verblijden, verrassen en verrijken. Ik mag dat doen met mijn schrijverijen en deze startcolumn. Die eindigt met een bedankje aan jullie. Namens al jullie buurtgenoten. En professionals of collega's die met jullie mee oplopen. En, mede door jullie. begrijpen dat je gemeenschappen moet laten doen wat alleen gemeenschappen kunnen. En die het motto van Margaret Wheatley ECHT snappen: Whatever the problem, community is the answer! Heb een geweldige middag. En geniet nu een minuutje of vier van De Dijk! Meezingen mag!